

“Bij Elly vond ik de rust om alles wat er in mijn vroege jeugd gebeurd is, een plek te geven”

Monique Stok vond bij haar pleegmoeder de warmte die ze al die tijd had gemist

MONIQUE STOK (31): “Dat mijn pleegouders een afwasmachine hadden, daarover raakte ik niet uitgepraat in het kindertehuis. En toen een van de leiders later tegen me zei: ‘Ik vind jouw pleegmoeder wel een knappe vrouw’, gaf dat helemaal cachet aan mijn nieuwe pleeggezin. Twee jaar was ik toen mijn echte moeder ziek werd, waardoor ze niet meer voor mijn broer en mij kon zorgen. Het heeft lang geduurd voordat ik begreep dat ze nooit meer voor ons zou kunnen zorgen, tot die tijd bleef ik hopen dat we gewoon weer bij elkaar zouden komen. Ik was heel erg blij dat ik bij Elly en haar man Floor mocht komen wonen. Wonen in een kindertehuis is onrustig, er komen continu kinderen bij, andere kinderen vertrekken weer. Als kind wil je hetzelfde hebben wat andere kinderen hebben, namelijk een huis om naartoe te gaan en ouders die van je houden. Elly is een heel nuchtere vrouw, maar ik voelde de warmte van het gezin, het was meteen duidelijk dat ze goed voor me wilde zorgen. Bij Elly vond ik de rust om alles wat er in mijn vroege jeugd gebeurd is, een plek te geven, zij zei precies de goede dingen. Dat Elly en Floor niet mijn ‘echte’ ouders zijn, vergeet ik weleens, ik heb het ook altijd over ‘mijn ouders’. Op de dag dat ik trouwde, wist ik tot op het laatste moment niet of mijn echte moeder er bij zou zijn. Gelukkig was ze er, ze zat naast Elly. De speech die ik hield, was vrij emotioneel en was een ode aan Elly en Floor. Terwijl ik sprak, hoorde ik mijn moeder tegen Elly zeggen: ‘Het is echt onbetaalbaar wat je voor Monique hebt gedaan’. En zo is het.”

PS

Wilt u meer weten over pleegzorg? Kijk dan op www.pleegzorg.nl.

ELLY SCHEFFER (59): “Bijna negen jaar oud was Monique toen ze ons huis letterlijk binnen kwam huppelen. Ze was de vierde in de rij, boven haar waren er nog drie pleegkinderen en na Monique kwam onze eigen dochter. Monique was heel vrolijk, heel druk en heel lief en ze was zó blij dat ze bij ons kwam wonen. Dat ze weer in een gezin kwam, dat ze ergens bij hoorde. Kinderen willen na school naar huis kunnen, naar iemand die er voor ze is en die achter hen staat. Ik vond Monique bijna te vrolijk, want ik wist dat ze ook gewoon bang was. Monique was als kind al beschadigd in het vertrouwen dat ze aan volwassenen had geschonken en ik vind het heel bijzonder dat ze zich zo voor mij heeft opengesteld dat we een echte moeder-dochterband konden opbouwen – iets wat niet vanzelfsprekend is. Een paar jaar geleden kwam Monique bij ons langs met haar vriend. Ze vertelde dat ze gingen trouwen en ze vroeg tussen neus en lippen door of mijn man en ik haar getuigen wilden zijn. Toen ze weg waren, vroeg ik me ineens af of het echt waar was. Daarom belde ik Monique nog

“Het werd muisstil in de zaal toen Monique vertelde wat wij voor haar betekenen”

even: ‘Klopt het nou echt dat wij...’ En ja, het klopte, wij mochten haar getuigen zijn. Na de plechtigheid in de trouwzaal vroeg de ambtenaar van de burgerlijke stand om stilte, Monique wilde nog iets zeggen. Ze pakte de microfoon en het werd muisstil in de zaal toen ze vertelde over haar leven en wat wij voor haar betekenen. Aan het einde van de speech zat iedereen in de zaal te huilen, ik voorop en ook nu ik het vertel, schiet ik weer vol. Het heeft me zo veel gedaan. Aan het einde van de speech gingen de luidsprekers aan en schalde een liedje van de Amazing Stroopwafels door de zaal, het lied dat we altijd in de auto draaiden als we met het hele gezin op vakantie naar Frankrijk gingen, waarbij we dan allemaal op ons hardst meezongen. Haha, de hele zaal in tranen en dan dat liedje erbij, het was onvergetelijk.”



leuk voor weinig

Monique jurkje € 65,- (Queen Mum), legging (privé), gympen € 12,90 (Van Haren), armbandje € 8,95, armbandje gevlochten € 15,95 (Gooische Frutsels), stoelen (Van Dijk & Ko).

Elly colbert € 299,95 (Dyane), top € 29,- (C&A), broek € 29,95 (H&M), pumps € 24,90 (Bristol).